

## **HISTORIE 1: ULVEN OG FÅRENE**

Ude på marken stod en flok får og en ung fårehyrde. Fårehyrden, der hed Robert Pattinson og som senere skulle blive en berømt skuespiller, kedede sig bravt. Han havde taget en lille fløjte med i håbet om, at den kunne få tiden til at gå lidt hurtigere. Men fløjtespil var ikke hans stærke side, så i stedet fik han ondt i hovedet af de falske toner. Hen på aftenen stak en lille ulveunge forsigtigt hovedet ud af en busk og så forsigtigt på ham. Den unge Robert Pattinson tænkte, at det da var en sød lille ulv og besluttede sig for at dele sin aftensmad med ungen. Han havde knap nok taget maden ud af tasken, før fårene begyndte at bræge. En ulvflok nærmede sig og Robert Pattinson kunne ikke gøre noget. Bag ham stod den lille ulveunge med et smørret grin.



## **HISTORIE 2: PIGEN MED DE RØDE SKO**

Justin Bieber og L.O.C er ude at gå på Strøget i København, da de går forbi en skoforretning. L.O.C har lovet sin kæreste, Christiane Schaumburg Müller, at købe nogle nye røde sko til hende, så de går ind i forretningen for at se, hvad de har af røde sko. Inde i forretningen fortæller ekspedienten, at de kun har et par røde sko tilbage i den rigtige størrelse. L.O.C og Justin Bieber går hen mod hylden med de røde sko, men inden de når derhen, har en lille pige taget skoene og sat sig ned for at prøve dem. L.O.C spørger pigen, om han må købe dem af hende, men den lille pige, som er meget glad for de røde sko, råber "Nej" og gadedrengehopper ud af døren med de røde sko på.



### **HISTORIE 3: HÅNDBOLD PÅ FODBOLDBANEN**

Håndbolddrengene Mikkel Hansen og Niklas Landin tog i Parken for at se fodbold. De havde begge byttet deres EM-guldmedaljer til billetter til en landskamp mellem Danmark og Sverige – en rigtig god byttehandel syntes de begge, inden kampen gik i gang. Fodboldkampen var dog ikke helt så spændende som håbet. I stedet for at spille fodbold gik spillerne rundt på banen og skændtes om, hvilket hold der var bedst. Trænerne spurgte Niklas Landin, om han ville stå på mål, så de kunne få opklaret, hvilket hold der kunne få bolden i nettet flest gange. Da det kom til stykket, kunne ingen af fodboldspillerne score, når Landin stod på mål. Da det blev så sent, at alle tilskuerne var faldet i søvn, måtte holdene opgive at opklare, hvem der var bedst.



#### **HISTORIE 4: TELEFONEN I HÅNDEN**

Medina holdt koncert i Aarhus og tog efter koncerten videre til en efterfest. Da Medina ankom til festen, talte hun i telefon med sin mor, der ville vide, hvordan koncerten var gået, og om hun ville komme til søndagsmiddag med stegt kylling og islagkage til dessert. Mens hun talte med sin mor, gik Medina ud på badeværelset for at friske sig op. Det var et lille badeværelse, og mens Medina stod foran spejlet, rettede på makeuppen og talte med sin mor – for hun havde altid været god til at multitasking – gik døren op og ramte hendes arm, så hun tabte mobilen i toilettet. Heldigvis var det en, der arbejdede i en telefonforretning, der havde åbnet døren, så han tog Medina med hen i sin butik, hvor hun fik en ny og meget bedre telefon.